

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wees niet gehaast in wat je doet

“Bij elk werk is er iets wat van de wereld naar jou toe komt en wat je kan leren door je te concentreren op dat werk. Wees niet gehaast, want anders zie je het niet.

Op deze aarde is de mogelijkheid gegeven aan de mens om in die vertraging te leven en om van daaruit bepaalde ideeën naar voren te laten komen. Want in de werkelijkheid waar je mee bezig bent, zijn er op de achtergrond altijd ideeën aanwezig die je wellicht niet onmiddellijk kan beseffen. Je kan ze alleen ontdekken als je traag gaat met je werk, want dan komen de ideeën mee met wat je doet. Dat is misschien eigenaardig uitgedrukt, maar toch functioneert het op deze manier.

Als je in een geconcentreerd, traag werk staat met je volle aandacht bij wat er gebeurt, dan kan je ontdekken dat er meer aan de hand is dan alleen maar dat werk. Er gebeurt dan innerlijk iets met je, namelijk dat je vanuit die concentratie bepaalde ideeën aanboort, want het werk op zich, dat traag gebeurt en in concentratie, is eigenlijk ontspannend.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 7: ‘Hoe kom je bij je eigen bewustzijn?’) © Mayil.com